



# Bloeien*waar*jegeplantbent

Gedachten voor een week van gebed

15 – 21 januari 2018







# Bloeien waar je geplant bent

Gedachten voor een week van gebed

15 – 21 januari 2018

Het thema voor het seizoen 2017-2018 is **"Bloeien waar je geplant bent"**. Ik denk daarbij aan de tekst in Psalm 92:13 in het Boek die zegt: *"Gods volgelingen zullen groeien en bloeien als palmbomen, hoog opgroeien als de cypressen in de bossen van de Libanon"*. Groeien en bloeien wil zeggen dat je in alle opzichten tot ontplooiing mag komen. Dat JIJ tevoorschijn mag komen zoals God je ook heeft bedoeld.

Ik denk daarbij ook aan de tekst in *Psalm 92:14* "Als zij eenmaal zijn geplant in het huis van de HERE, groeien zij dichtbij Hem op." We zijn dus geen potplant die van her naar der wordt versleept. Als je ergens geplant bent, dan kunnen je wortels diep in de grond groeien. Dan sta je stevig en kun je rustig al het goede uit je omgeving in je opnemen om vervolgens veel vrucht te kunnen dragen.

In deze tekst uit Psalm 92 wordt gesproken over geplant zijn in het huis van de Here, ofwel: geplant zijn in de gemeente, het huis van God. De plek waar je jezelf op je gemak mag voelen, waar je letterlijk thuis mag komen. Dat is toch de beste plek om te Groeien én Bloeien!

Maar ik geloof dat deze tekst verder gaat. **Als gemeente** zijn we namelijk ook geplant in een omgeving. In onze gezinnen, op school, op onze werkplek, de plaats waar we wonen, waar we sporten. Kortom: de samenleving waar we zelf ook deel van zijn. Want ook al zijn we niet VAN de wereld, we leven wel IN de wereld. En dit is de wereld waarvoor Jezus is gekomen. God heeft de wereld en de mensen die erin leven zo lief dat Hij zijn eigen Zoon heeft gezonden. En nu zend Hij ook ons!

Ons diepste verlangen is dat wij als De Hoorn mogen groeien en bloeien in de omgeving waar God ons heeft geplant. Als dat is wat we geloven en waar we naar verlangen, dan is er geen betere manier om het nieuwe jaar te beginnen dan met samen te bidden en vasten. Jezus zegt: **'Als je gelooft, zul je alles wat je in gebed vraagt ook ontvangen'.** (Matth. 21:22).

Wij zijn erg enthousiast om dat samen met elkaar te gaan doen!

Veel zegenrijke, vreugdevolle en inspirerende momenten toegewenst in deze week!

Ben & Hannelies van der Heijden  
voorgangers



# Bloeien waar je geplant bent

Gedachten voor een week van gebed

15 – 21 januari 2018

## Het programma voor deze week

Op de volgende bladzijden zul je gedachten vinden als leidraad voor elke dag. Je kunt dit voor jezelf gebruiken, maar natuurlijk ook samen met anderen. Overdenk deze onderwerpen en laten we er samen ook voor bidden. We geloven dat wanneer we ons elke dag eenparig in gebed op hetzelfde gebied richten, we doen wat Jezus zegt: *'Wanneer twee van jullie bij elkaar komen en er een gebed van maken, dan zal Mijn Vader in de hemel in actie komen'*. (Message: Matteüs 18:19)

In dit overzicht willen we aangeven hoe we deze week in gedachte hebben zodat we samen de betekenis van de bovenstaande tekst kunnen ervaren.

**Maandag 15 Januari** willen we samen met elkaar beginnen in de **Mosterdsteeg 1** in Hoorn. De inloop is vanaf 19.30 uur voor ontmoeting en koffie. We beginnen dan om 20.00 uur en sluiten weer af rond de klok van 21.00 uur.

In de rest van de week kun je zelfstandig bidden voor de specifieke onderwerpen in de tijd die je zelf bepaalt. Samen met deze handleiding heb je ook een notitieboekje ontvangen. Je kunt dit notitie boekje gebruiken om op te schrijven wat God je laat door het Woord (bijbelteksten die je tegenkomt en je aanspreken) of in gebed. Maar het kan zijn dat je tegen iets aanloopt of dat je stil mag staan bij iets om op te ruimen. Schrijf ook dat op voor jezelf.

Zelf merk ik (Hannelies) regelmatig dat God tot mij spreekt door middel van teksten van liederen. Schrijf ook dat gewoon op. Maak er een aantekening van zoals: "Ik luisterde naar die en die tekst en dat sprak mij aan, want.....".

Op deze manier wordt het notitieboekje jouw persoonlijke groeiboekje voor deze week en voor het jaar dat volgt.

## LIFE! groep

In deze week zijn er ook verschillende LIFE-groepen die samenkomen. Ook op die momenten zal aandacht worden besteed aan deze gebedsweek. Als je (nog) niet naar een LIFE-groep gaat is dit misschien een mooie gelegenheid om een keer te gaan. In de LIFE groep kun je natuurlijk ook dingen delen die je hebt genoteerd in je boekje. Zo heeft ieder wat. Dan zullen we dus ervaren hoe, breed, lang, hoog en diep de liefde van Christus is die ons menselijk verstand te boven gaat. (Ef.3:17-18)

## Zondag 21 januari 2018

Op zondag zullen we de week afsluiten in de samenkomst. Wij hopen dat er getuigenissen zullen zien van hoe we met elkaar deze week ervaren hebben.

*\*extra info*

**TIPS voor de LIFEGROEP LEIDERS.**

- *Je kunt misschien met elkaar beginnen met het avondmaal.*
- *Vraag aan degenen die er zijn of iets hen heeft aangesproken. Of op een speciale manier geraakt heeft.*
- *Neem een lege pot, doos met deksel o.i.d. . Zorg dat je papiertjes hebt en pennen. Iedereen schrijft een gebed op en doet die in de "Pot". Laat het weer rond gaan. Iedereen haalt er een papiertje uit en wordt gevraagd om hetn voor te lezen en daarvoor te bidden. Push niet als iemand het moeilijk vindt om te bidden.*
- *Bid met elkaar voor het onderwerp van de dag waarop je samenkomt.*



# Bloeien waar je geplant bent

Gedachten voor een week van gebed

Maandag 15 januari 2018

## **Bid voor gezonde wortels**

*Maar gelukkig is de man die Mij vertrouwt, zegt God, en de vrouw die dicht bij God blijft. Zij lijken op bomen die overgeplant zijn in de hof van Eden, die hun wortels diep uitstrekken naar de rivier. Ze maken zich geen enkele zorg in de heetste zomer, ze blijven vol met bladeren en gaan rustig en kalm door perioden van droogte. Ze dragen verse vruchten in ieder seizoen.*

*(Vrij vertaald naar Message Jeremia 17:7-8)*

In verschillende teksten vinden we het beeld van een boom die groeit en die vrucht draagt. We zullen de gebedsonderwerpen deze week koppelen aan dat beeld van die boom. Een gezonde boom brengt gezonde vruchten voort. Maar gezonde vruchten krijg je alleen als er onder de grond gezonde wortels groeien.

Deze gezondheid is nodig om te kunnen functioneren in ons dagelijks leven en als geroepenen van God. Gezondheid is belangrijk omdat onze missie dringend is; de verlorenen moeten bereikt worden, onze samenleving heeft een bloeiende, relevante plaatselijke gemeente nodig als nooit te voor. Niet alleen de gemeenteleden, maar ook de gemeente zelf moet gezond zijn.

Wortels hebben te maken met de dingen waar we ons mee voeden. De bijbel spreekt over wortels van bitterheid. Maar er zijn ook gezonde wortels van liefde etc. Of we gevoed worden door negatieve wortels of door goede wortels heeft te maken met ervaringen uit het verleden en de manier waarop we daarmee om zijn gegaan.

Laten we deze week van gebed dus beginnen met gebed voor gezondheid wortels in het leven van de gemeenteleden en de gemeente.

**BID VOOR GEZONDE WORTELS VAN JE EIGEN LEVEN DAT ZE DIEP GEWORTELD MOGEN ZIJN IN JEZUS.**

**BID VOOR WIJSHIJD EN INZICHT VOOR GEZONDE WORTELS IN JE RELATIES ZOALS JE HUWELIJK, GEZIN, COLLEGA'S, ENZ.**

**BID VOOR SPECIFIEKE MENSEN IN JE OMGEVING** die hun wortels nog niet in God hebben. Dat ze Hem ook mogen leren kennen. Noem ze bij naam. Laten we met elkaar deze dag ook de partners noemen van degene die nu nog alleen komen. We willen degenen die alleen staan in hun geloof bemoedigen, weet dat je partner en kinderen gezegend zijn in jou. Dank God daarvoor **1 Kor.7:13.**



# Bloeien waar je geplant bent

Gedachten voor een week van gebed

Dinsdag 16 januari 2018

## **Bid voor gezonde voedingsbodem**

*Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.*

*Kolossenzen 1:13-14*

Gezonde wortels zijn erg belangrijk in ons leven. Deze brengen gezondheid voort. Zoals het stukje waar we maandag mee begonnen, waarin we lazen dat we overgeplant zijn in de hof van Eden. Toen we tot geloof kwamen heeft God ons dus overgeplaats naar gezonde grond waar ook onze wortels gezond kunnen worden.

*Want God heeft hen geplant als sterke en rechtvaardige eiken terwille van Zijn eigen glorie. Zij zullen de oude ruïnes herbouwen, steden restaureren die lang geleden werden verwoest en deze opnieuw tot leven brengen, ook al hebben zij vele generaties lang in puin gelegen.. (Jesaja 61:3b-4 Het Boek)*

God is degene die ons heeft geplant. En Hij plaatst ons op de plek waar we HERSTELLERS mogen zijn. Om de grond te bewerken in onze omgeving.

## **BID VOOR DE OMGEVING WAAR JE IN DE MAATSCHAPPIJ JE PLAATS HEBT**

Jij kunt degene zijn die de grond kan bewerken en gezond maken in je omgeving. Met de grond bewerken bedoel ik; de 'grond' losmaken en 'voedingstoffen' als liefde, geduld, rechtvaardigheid, eerlijkheid en vooral je zelf te mogen zijn toedienen. Misschien ben je een huisvrouw of ben je directeur van een bedrijf of een zzp-er. Overall kom je mensen tegen waarvoor jij de grond los kan loswoelen en gezondheid kan brengen. God wil jouw omgeving ook zegenen terwille van jou. Zoals Hij destijds het hele huis van Potifar zegende, enkel terwille van Jozef (*Gen.39:5*) Vertrouw daarop en dank God daarvoor. **Zorg dat jouw wortels in goede grond staan!**

## **BID VOOR GEZONDE GROND IN DE GEMEENTE**

Bid voor de leiders die de grond gezond moeten houden. Bid dat zij de kracht, wijsheid en liefde zullen ontvangen zodat ieder op zijn plek zal groeien en bloeien. En dat er nieuwe leiders mogen groeien en tevoorschijn zullen komen.

*Gehoorzaam uw voorgangers en doe wat zij zeggen. Het is hun taak over u te waken; zij zullen voor God verantwoording moeten afleggen over wat zij hebben gedaan. Als u hen gehoorzaamt, zullen zij hun werk met voldoening kunnen doen, zonder veel zorgen en moeite. Maar als u hen niet gehoorzaamt, doet u daarmee uzelf tekort. (Hebr.13:17 Boek)*



# Bloeien waar je geplant bent

Gedachten voor een week van gebed

Woensdag 17 januari 2018

## **Bid voor een gezond beeld van God**

*Ik bid dat Christus meer en meer in u mag wonen, naarmate u Hem meer gaat vertrouwen. Dat u geworteld zult zijn in Gods liefde en daarop uw leven zult bouwen (Efeziërs 3:17 Boek).*

Vanuit de gezonde grond, met daarin gezonde wortels groeit de boom verder op. De sterkte van de boom en de mogelijkheid om grote takken te dragen wordt bepaald door de sterkte van de stam van de boom. In ons leven zijn dat de dingen waar we ons leven op bouwen en die ons houvast geven. Het zijn de zekerheden van waaruit we ons leven vorm geven. Het zijn de dingen die we geloven als het gaat om ons leven met God. Helaas hebben sommigen een vertekend beeld van wie God is en van wie Hij voor hen wil zijn. Zij kennen God niet als een liefhebbende Vader die vol genade voor ons wil zijn.

Als je een gezond beeld hebt van God dan vertrouw je Hem met heel je hart. Als je "wortels" diep in Hem geworteld zijn dan zul je Zijn stem beter herkennen.

## **BID VOOR JE PERSOONLIJKE RELATIE MET GOD.**

*Want als u Hem beter leert kennen, zal Hij u door Zijn grote kracht alles geven wat u nodig hebt om werkelijk goed te leven. (2 Petrus 1:3 Boek)*

In elke relatie is het nodig om regelmatig even tijd voor elkaar apart te zetten. Dan is het fijn bij elkaar te komen en bv lekker bij een kopje koffie bij te praten. Alles waar je mee zit met hart en ziel uit te kunnen storten. Vraag God voor jezelf wat je heeft teleurgesteld en je geblokkeerd heeft in het groeien in geloof en vertrouwen in God, in andere mensen of jezelf. Gebruik je notitieboekje om dingen op te schrijven!

## **BID VOOR MENSEN OM JE HEEN DIE TELEURGESTELD ZIJN....**

Misschien ken je mensen die teleurgesteld zijn. Vraag God om wijsheid en inzicht hoe hier mee om te gaan. Vraag God specifiek om een naam in je gedachten te brengen van iemand waarvan je weet dat hij/zij teleurgesteld is in de gemeente. We doen ons best, maar het blijft ook mensnewerk.

## **BID VOOR JONGEREN EN DEGENEN DIE NOG JONG ZIJN IN HUN GELOOF**

*In Handelingen 2:17 wordt de profetie uit Joël 2:28 aangehaald. "Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen, en jongeren zullen visioenen zien.*

Laten we bidden dat hun vertrouwen diep geworteld zal zijn in het kennen van Jezus.





# Bloeienwaarjegeplantbent

Gedachten voor een week van gebed

Donderdag 18 januari 2018

## **Bid voor gezonde bladeren en vruchten**

*Aan de oevers van de rivier zullen allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan de bladeren niet zullen verwelken en de vruchten niet zullen opraken; elke maand zullen ze vrucht dragen. Het water stroomt immers uit het heiligdom. De vruchten zullen eetbaar zijn en de bladeren geneeskrachtig. (Ezechiel 47:12)*

Dit is zo'n mooi beeld. Een gezonde boom met rijk gevulde takken met bladeren en vruchten. Ik stel me dat voor als een plek waar je lekker kunt schuilen. Schaduw tegen de zon, een schuilplaats als het regent. En dan ook nog heerlijke vruchten om van te eten. Wat zou het mooi zijn als dit een echt beeld is van de gemeente.

## **BID VOOR DE ALGEMENE GEZONDHEID VAN IEDEREEN IN DE GEMEENTE**

Bid dat we in de gemeente allemaal gezondheid, genoeg energie, vitaliteit en kracht zullen hebben zodat we het beste kunnen geven aan Christus. Jezus zei dat Hij was gekomen *om het leven te geven in al zijn volheid, een overvloedig leven (Johannes 10:10)*. Dat 'leven' is inclusief gezondheid. Laten we daarom met elkaar bidden dat de kwaliteit van leven zoals Jezus voor ons bedoeld heeft meer en meer in ons zal groeien.

## **BID VOOR SPECIFIEKE PERSONEN WAARVAN JE WEET DAT ZE ZIEK ZIJN**

Noem ze bij hun naam en vraag God om ze te genezen en te herstellen. (Ezech.36:1-7 spreek tot de bergen...). De bijbel zegt dat het gebed dat in geloof wordt uitgesproken de zieke zal oprichten en gezond zal maken...Daarom, bid voor elkaar zodat je zult worden genezen. (Jac. 5:15-16)

## **BID OM WIJSHEID VOOR EEN GEZONDE LEVENSTIJL**

(Jer.31:2-3) Bid voor wijsheid om het verkeerde uit de weg te gaan en heb ontzag voor de Here, want dat werkt als een medicijn op het lichaam. (Spr3:7-8). Laten we bidden dat we allemaal het Woord van God zullen omarmen en daaruit zullen leven, want zij geven leven aan wie hen vinden en zijn een medicijn voor het hele lichaam.(Spr.4:22) Bid dat we goede nachten van slaap zullen genieten en genoeg zullen bewegen!

## **BID VOOR DE LIFE GROEPEN EN DE LEIDERS**

Bid dat de LIFE groepen een gezonde plaats zullen zijn waar mensen mogen komen om een schuilplaats te vinden en mogen genieten van de vruchten die we aan elkaar mogen uitdelen. De wereld schreeuwt om plekken waar mensen een schuilplaats mogen vinden om tot rust te komen en herstel te vinden.



# Bloeienwaarjegeplantbent

Gedachten voor een week van gebed

Vrijdag 19 januari 2018

## **Bid voor een goede oogst**

*Maar voor u, Israël, zullen de goede tijden weer aanbreken. In afwachting van de terugkeer van mijn volk zullen de fruitoogsten groot zijn en zij komen al weer gauw terug! Kijk, Ik sta aan uw kant en zal u te hulp komen wanneer uw grond weer wordt bewerkt en uw gewassen worden gezaaid. Ik zal uw bevolking door het hele land sterk laten groeien en de groei van uw veestapel zal daarmee gelijke tred houden.  
(Ezechiël 36:8-11 Boek)*

God geeft hier een belofte voor zijn volk dat Hij zal voorzien in alles wat nodig is. De oogst en de groei van de veestapel zal steeds toereikend zijn.

Bij alles wat we doen spelen financiën een rol. Tot nu toe hebben we steeds mogen zien dat God voorziet. Maar er is altijd meer wat we willen doen, dus vandaag willen we bidden voor financiële voorziening voor de gemeente, dat ook hier een gezonde groei mag zijn.

**BID VOOR FINANCIËLE VOORSPOED** voor iedereen in de gemeente. Dit betekent niet dat we bidden dat iedereen schatrijk zal zijn, maar wel dat er genoeg financiële middelen zijn. Dat er geen tekorten of schulden zullen zijn. Bid dat iedereen die werk zoekt passend werk zal vinden, met een eerlijk salaris. Bid voor wijsheid in het besteden van het geld. Dat er geen onnodige en dure reparaties nodig zullen zijn. Dat we onze kinderen kunnen geven wat ze nodig hebben.

**BID DAT GOD DE VOORZIET** in alles wat we nodig hebben, zodat er genoeg is voor zowel onze huidige verplichtingen als voor onze dromen om meer mensen te bereiken en te helpen en die te mogen toerusten en uit te zenden. Dat de financiën voldoende zullen zijn voor een ander gebouw en dat we mensen kunnen vrijzetten zoals dat ook gebeurde met de priesters in het OT zodat zij hun tijd kunnen geven voor het werk in de gemeente en hun bediening.

**BID VOOR HEN** die de financiën van de gemeente beheren en beslissingen moeten nemen, dat zij zich geen zorgen hoeven te maken. Dat wanneer er financiële beslissingen genomen moeten worden, zij dat met wijsheid en met geloof in het hart en verstand zullen doen.

**BID VOOR SPONSORS** die bereid zullen zijn om specifieke projecten te steunen, zoals al gebeurd is bij het eetproject waar iemand die niet bij onze gemeente hoort €1000,- gaf als gift om een elektrisch fornuis te kunnen kopen met bijpassende pannen. Laten we bidden dat die stroom van zegen niet zal ophouden.



# Bloeien waar je geplant bent

Gedachten voor een week van gebed

Zaterdag 20 januari 2018

## **Bid dat onze omgeving zal worden als de tuin van Eden**

*De landbouwgrond, die al die jaren van uw verbanning braak lag, zal weer in cultuur worden gebracht. Allen die er in die tijd voorbijkwamen, waren onthutst door de omvang van de verwoestingen in uw land. Maar als Ik u terugbreng, zullen zij zeggen: 'Dit verwoeste land is veranderd in een tuin van Eden! De verwoeste steden zijn hersteld en ommuurd en worden weer bewoond!' (Ezechiël 36:34-35)*

Zou het niet geweldig zijn als er doorlopend getuigenissen zijn van wat God in ons leven doet en heeft gedaan? Wat een bemoediging zal het zijn als mensen horen en zien wat God in ons leven doet en ook voor hen kan doen. Hopeloosheid en uitzichtloosheid maken dat mensen teneergeslagen door het leven gaan. Er is niets zo moeilijk als een leven waarin mensen geen hoop meer hebben. Maar God wil mensen nieuwe hoop geven!

Daarom willen wij hier ook gericht voor bidden. Maar ook voor de projecten die we in onze samenleving mogen doen. Alles wat er mogen doen om mensen te bereiken in hun omstandigheden.

**BID VOOR DE SPECIFIEKE KLEUR** die we als De Hoorn in Hoorn en in West-Friesland mogen laten zien. Bid dat we onze stad ook echt zullen weten te bereiken. Dat we onze specifieke plaats mogen innemen en onze specifieke kleur en geluid in de stad mogen tonen en laten horen. Dat we een antwoord zullen hebben voor de specifieke problemen van West Friesland, voor wijsheid en oplossingen tegen het hoogste alcohol gebruik onder jeugd en de zelfdoding onder de jeugd. Dat we als gemeente een thuis mogen worden voor deze groep.

**BID VOOR EEN GROEIENDE INVLOED.** Ons gebed is dat we een toenemende invloed zullen hebben in de samenleving waar we deel van uit mogen maken, zodat we een bijdrage kunnen leveren aan een gezonde maatschappij, tot welzijn van iedereen. Invloed ontstaat door daadwerkelijk betrokken te raken bij datgene wat je wilt beïnvloeden en dat je met daadwerkelijke antwoorden komt op echte problemen waar mensen mee te maken hebben.

**BID VOOR DE ORGANISATIES** waar we ons mee verbonden voelen zoals Mercy Ministries, Stichting TerWille en SchuldHulpMaatje, dat ze met wijsheid de hulp kunnen bieden die nodig is om in een leven van vrijheid te gaan wandelen. Bid voor degenen die op maatschappelijk gebied werken, zoals bij jeugdzorg en probleemgezinnen.



Christengemeente De Hoorn  
Postbus 406, 1620 AK Hoorn  
0229 273753

---

[www.dehoorn.net](http://www.dehoorn.net)  
[kantoor@dehoorn.net](mailto:kantoor@dehoorn.net)

Donaties:  
IBAN NL34 RABO 0376 8802 36  
tnv Christengemeente De Hoorn

---